



De familie dankt u voor de troostende blikken
van deelneming en steun.





Tot het laatste toe wilde je leven,
Door je sterke wil hiertoe gedreven.
Je geest nog op volle kracht,
Maar over je lichaam had je geen macht.

Liefdevol aandenken aan

Hugo Verhelst

Echtgenoot van Rosa Elst

° Antwerpen, 29 januari 1936
† Antwerpen-Wilrijk, 19 februari 2025

Het leven
je zou het je moeten
herinneren
als een buitenlandse reis

en er met vrienden of vriendinnen
over na moeten praten
en zeggen

het was toch wel aardig,
het leven,
en flarden zien van vrouwen, geheimen
en landschappen

en dan tevreden achteroverleunen
maar doden kunnen niet achteroverleunen.

En ook verder kunnen ze niets.