

Liefdevol aandenken aan

*Frank Van Riet*

°19 maart 1954

†17 april 2024

In mijn hoofd  
zit een laatje  
Het mooiste plekje dat er is  
Ik trek het open om te lachen  
Maar ook in tijden van gemis.  
Het zit vol  
met momenten  
met jouw eigen manier van doen  
Door dat laatje kan ik altijd  
even terug naar de tijd van toen.  
Het laatje  
laat mij weten  
dat ondanks dat je er niet meer bent  
jij nooit zal worden vergeten  
doordat je daar zit ingeprent.

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.

