



We vinden zo moeilijk de woorden  
om uit te drukken wat in ons leeft aan  
liefde, wanhoop, dankbaarheid en verdriet.

In vele goede dingen heb jij ons  
laten delen. Daarom voelen we ons  
nu zo klein en machteloos.

Rust in vrede Marcel,  
Wij vergeten je nooit.

Liefdevol aandenken aan

Voor al uw woorden,  
voor uw genegenheid,  
hartelijk dank.



*Marcel Ceulemans*

Weduwnaar van Annie Mampaey

° 26 juni 1932

† 10 maart 2024