



Met onvoorwaardelijke liefde heb jij voor ons geleefd en gezorgd.
Nu moeten we met veel verdriet afscheid nemen van jou...



Paula Struyf

Weduwe van Teodor Faryluk

Geboren te Schelle op 4 maart 1929 en van ons heengegaan
te Niel in WZC Maria Boodschap op 10 augustus 2024.

De crematie zal vooraf plaatshebben.

De kerkelijke uitvaartplechtigheid van Paula waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd
zal plaatshebben op **woensdag 21 augustus 2024 om 11 uur in de St.-Petrus en Pauluskerk**,
gelegen op het Kerkplein te Schelle.

Samenkomst in de kerk met gelegenheid tot groeten vanaf 10.45 uur.

Aansluitend zal de begraafing van de urne van Paula doorgaan op de begraafplaats van Schelle, gelegen in de Kerkhofstraat.
Daar zal ze worden herenigd met haar geliefde Teodor.

*Er is gelegenheid tot het brengen van een laatste groet aan Paula. U bent hiervoor welkom op donderdag 15 augustus 2024
van 15 tot 16 uur in het rouwcentrum van C. Verbist, gelegen op de Provinciale Steenweg 34 te Schelle.*

Dit melden u diep bedroefd:

Marianne en Paul (†) Faryluk - Van den Bossche

haar dochter

Erwin en Sofie Van den Bossche - Van den berg
Wout en Lieze

Jeroen en Dora Van den Bossche - Kostezy
Naythan, Jordan, Angelina (†) en Dylan

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Isidoor (†) en Bertha (†) Struyf - Van den Bogaert

Liliane en Leo Struyf - De Roeck
kinderen en kleinkinderen

haar nicht

Delen ook mee in dit verdriet: de families Struyf, Faryluk, Van Cammeren en Karwalc.

*Een warm woord van dank aan haar huisarts dr. Wim De Backer
evenals aan de thuisverpleging van Carefull en
aan het personeel van WZC Maria Boodschap voor de liefdevolle en toegewijde zorgen.*

U kan digitaal condoleren en bloemstukken bestellen via www.verbistc.be

