

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.



Dankbaar en vol liefde denken we aan

Georgius Vandeberg

“Jos”

° 3 januari 1935

† 24 augustus 2023



Bompa Chéri. Het avontuur dat je leven was, eindigt vandaag. Maar elke keer dat een herinnering onze gedachten laat opbloeien, zal er altijd een lach zijn in ons hart. Het laatste hoofdstuk was niet gemakkelijk, maar je had de hand van je dappere dochter in de jouwe. Bedankt dat je deel uitmaakte van ons leven.

Bompa Chéri. L'aventure qui était ta vie se termine à présent. À chaque fois qu'un souvenir effleurerait notre esprit, il éveillerait toujours un sourire dans notre cœur. La dernière ligne ne fut pas aisée mais tu avais la main de ta courageuse fille dans la tienne. Merci d'avoir fait partie de nos vies

On t'embrasse chaleureusement.