

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.



Dankbaar en vol liefde denken we aan

Frieda De Vlieger

mama van Sofie

° 31 december 1955

† 4 maart 2024

Mijn hele leven lang,
werd ik met liefde rotverwend.
Ik mocht altijd mijn beide handjes kussen,
omdat jij mijn mama bent.

Ik ga je missen...
Liefs van je Sofieke

