

Voor al uw woorden,
voor uw genegenheid,
hartelijk dank.





Dankbaar en vol liefde denken we aan

*Emilienne “Emy”
Delvaux*

° 27 november 1936
† 28 december 2024

De kaars is stilaan gedoofd,
steeds hulpvaardig geweest,
iedereen kon op je rekenen,
en je hebt mooie dingen gecreëerd.
Dank voor wie je was en wat je deed.
- ons lief -