

Ik wens je een plek
waar je weer kan rondstappen
waar je de nodige rust en vrede hebt gevonden
Waar je weer je oude zelf kunt zijn

Jan Ooms

Echtgenoot van Vicky Cornelissen

- medeoprichter karabijnschuttersclub Rebels -

Geboren te Hoboken op 3 oktober 1932
en zachtjes ingeslapen te Deurne op 24 januari 2024.

De crematie heeft vooraf plaats in het crematorium van Antwerpen.

De uitvaartplechtigheid van Jan, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,
heeft plaats op **donderdag 1 februari 2024 om 11.30 uur in aula Aster**
van het crematorium gelegen op de Jules Moretuslei 2 te Wilrijk.
Samenkomst in de wachtzaal van aula Aster vanaf 11.15 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op begraafplaats Schoonselhof, aldaar gelegen.

Jan blijft voor altijd ...

Janneke van
Vicky

pa van
Luc en Cecile
Dirk (†) en Uraiwan
Karel en Saskia
Frank

bompa van
al zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen

Delen ook mee in dit verdriet:
zijn neven en nichten
de families Ooms, Wauman en Cornelissen.

Geen bloemen of kransen

*Een warm woord van dank
aan zijn huisarts dr. Verbruggen
en het verplegend personeel van de afdeling Blauwe Reiger
van WZC De Pelikaan
voor hun warme en toegewijde zorgen.*

U kan ook online condoleren via www.verbistc.be.

Bedankt voor al uw blijken van deelneming en steun.
Bedankt aan iedereen die er altijd voor Jan is geweest.

